



## Sommarloveskader till Malmö 2014

Många sommarlovsmornar har vi suttit i båten och tänkt att vad roligt det skulle vara att se inspelningen av Sommarlovsmorgon live i Malmö. Att vi sen skulle segla från Göteborg till Malmö i form av en eskader, den tanken kom först senare.

10 båtar med 19 barn och 20 vuxna var vi som samlades på Läsö andra veckan i juli. Några hade gått eskader tidigare och för andra var det första gången. Förväntansfulla träffades vi för första skepparmötet och det tog inte lång stund innan pratet var igång och alla barnen lekte och umgicks för fullt. Det är just denna gemenskap för vuxen som barn, som är så härlig när man är med på en eskader. Vi seglade sen via den danska ostkusten ner mot Öresund. En blandning av långa (30 M) etapper, liggedagar och korta etapper. På vägen finns mycket roligt att se på och att besöka, bla Djurs Sommerland, Aquarium i Århus, Bakken utanför Köpenhamn och Flakfortet. Att sommarvärmen sen slog alla rekord gjorde inte saken sämre. Det blev många härliga dagar med långa bad och även en kväll med organiserat vattenkrig, tanken var i alla fall det...

Innan eskadern startade blev vi inbjudna av Öresundskretsen till deras klubbhus i Lomma, vilket vi blev väldigt glada över och tackade naturligtvis ja. Då det var vår näst sista dag på eskadern så var Lomma ett lämpligt ställe att ha eskaderavslutningen på. Dagen började med ett studiebesök hos SSRS, Sjöräddningen i Lomma. Tre sjöräddare berättade om

verksamheten och vad man gör som sjöräddare. Efter det så fick vi titta på båtarna innan det var dags för att bege sig ut på havet, självklart med flytväst på, där det blev åka av! Vi fick även vara med om en räddningsaktion av en eskaderledare, då jag "råkade" trilla i vattnet och fick räddas upp i fisknätet medan barnen med nyfikna blickar tittade på. Allt slutade väl!



På kvällen var det dags för piratäventyret. Utklädda till pirater lektes det lekar och letades efter en skatt bestående av chokladguldpenngar, innan det var dags för den sedvanliga plakettutdelningen till alla eskaderdeltagare.

Kom vi då fram till Malmö och inspelningen av Sommarlovsmorgon? Jo visst gjorde vi det! En tidig morgon i slutet av juli gick vi den korta promenaden från Dockans Hamn till inspelningsbussen. Med oss hade vi picknickkorgar fullpackade med frukostmat som intogs på filtarna innan sändningen drog igång. Efter en mycket uppskattad inspelning kan vi bara konstatera – Det är aldrig för kallt för att bada!!



Ett stort tack vill vi passa på att rikta till Öresundskretsen som lånade ut sitt fina klubbhus till oss, Christer Böös för all nyttig information om Öresundsvattnet och Rolf Danielsson som mötte upp i Lomma och berättade lite historia om hamnen, Lomma och Öresundskretsen. Även ett tack till SSRS i Lomma för ett helt fantastiskt äventyr!

Anette Marting